

# LOF -Lyon 2021

## Fête Les Lumiere

Jeg var så heldig at komme med på årets tur til lysfestival i Lyon.

Som vanen tro, var det en dejlig og oplevelsesrig tur. Vi var et blandet hold med deltagere fra teaterverdenen, og fra lysfestival verdenen. Det var en god kombination, og gav mig en indsigt i hvor meget planlægning der er, ved arrangementer i det offentlige rum. På mine tidligere ture med LOF, har fokus langt overvejende været på det tekniske, og ikke så meget på det at planlægge en forestilling eller udstilling.

Selvom lysfestivalen var samlet i centrum, blev der gået rigtigt meget. Vejret var ikke med os, det var bidende koldt og blæsende. Jeg er lidt i tvivl om hvad jeg synes om sådanne lysfestivaler. Nogen af "værkerne" nærmede sig mere lysforurening end kunst.



Der var langt mellem snapsene, men der var også nogle installationer som kunne betragtes i lang tid og satte en i samme stemning som det at sidde ved et lejrbrød. Måske kulden fremmaledede tanken om lejrbrød?



På samme måde havde jeg det med videoprojektionerne. Der skal altså noget mere til, end blot det at mappe en bygning og så vise nogle sjove tegneseriefigurer. Jeg ved ikke om videoprojektioner betragtes som lysinstallationer. Det mest lærerige jeg fik ud af lysfestivalen, var de snakke vi havde omkring planlægningen af en lysfestival. Man må tage hatten af for dem, som har kræfter til alt det politiske arbejde der skal lægges i det.

Heldigvis kunne Jesper arrangere en rundvisning i operaen/Balletten. Det var en spændende rundvisning, selvom den foregik på fransk. Teaterbygningen er det grimme ombyggede teater, jeg har set. Den nye tilbygning placeret ovenpå den gamle, uden nogen sammenhæng overhovedet, er malplaceret. Også valget af konstruktion i foyeren faldt ikke i min smag. Og for at fuldende det hele, er alt malet sort indvendig, hvilket gav en trykkende uvenlig følelse. Men utroligt spændende at se, at nogen kan få gennemført et så ucharmerende projekt.



Lyon by har meget at byde på. Jeg synes godt om den gamle bydel, som vi boede i. Ise og mig tog ud til Filmmuseet efter Jespers anbefaling. Det var spændende.

En by jeg gerne besøge igen. Og kagerne og Ostene!!



Tak for turen til alle deltagere.

Ib Asp

